

Geen plaats voor vedetten



Na ruim een derde van de competitie staat Liedekerke knap in de top drie van eerste provinciale. Wie de start van het kampioenschap zag, zal nog meer verbaasd zijn over de knappe prestaties van de promovendus. We zochten naar de oorzaken die het succes verklaren.

ERIK VANDEWEYER

1. Rustige opbouw

Liedekerke was begin juni nog aan de slag in de nacompetitie in tweede provinciale. Veel rust kreeg de groep niet. Zowel mentaal als fysiek was men in juli niet klaar om met de voorbereiding op de nieuwe campagne te starten. Er werd gekozen voor een geleidelijke trainingsopbouw. Pas in september werd er intensief getraind. Daarvan plukt men nu de vruchten.

2. Geen vedetten

We geven toe dat Steve Desaegher met zijn negen doelpunten in elf wedstrijden een belangrijke factor is in de ploeg. Toch moet ook hij evenveel werken als de anderen. Iemand als Simon Verhavert is misschien niet de grote stylist die vier man in de wind zal zetten, maar als ploegspeler is hij een voorbeeld. Niet lullen, maar truitje nat maken. Dat is het motto. Wielrenners of atleten hebben uit zichzelf de discipline om hard te trainen. De spelersgroep van Liedekerke heeft die attitude ook.

3. Aanvallend voetbal

Liedekerke is zonder twijfel de meest opvallende ploeg in de reeks. De ploeg heeft de op één na beste aanval in eerste provinciale. Tegelijk heeft men ook de slechtste defensie van de top vijf. Dit wordt de verdedigers niet aangewreven. Er wordt bewust gekozen om aanvallend te voetballen. Een 6-1-oplawaaai zoals tegen Epegem wordt er dan ook zonder al te veel

morren bijgenomen. De strijdkreet van 'Liekert' oogt simpel: gewoon één goal meer maken dan de tegenstander. Door deze manier van spelen doet men aan klantenbinding.

4. Weinig blessures

Tot nu toe telde Liedekerke drie langdurig geblesseerden. Van den Borre staat intussen weer in de basis. Schouppe en Van Isterdael worden pas na Nieuwjaar verwacht. Elke club kampt wel eens met afwezigingen, maar het lijstje aan de Heuvelkouter is niet overdreven lang. Binnen de club geniet men van de huidige status, maar het realisme blijft.