

"Dacht altijd aan terugkeer"



De overgang van Glenn De Coen van Denderzonen Pamel naar Liedekerke lijkt nu al de provinciale transfer van het jaar te worden. Na één jaar afwezigheid keert de aanvallende middenvelder terug naar de Heuvelkouter. Daar wordt hij herenigd met trainer Steven Bellemans.

ERIK VANDEWEYER

EERSTE PROVINCIALE

Zondag speelt Liedekerke de derby tegen Ternat. Hoewel het om een mooie affiche gaat, gaan de gesprekken in het Liedekerkse momenteel over de terugkeer van de verloren zoon. Glenn De Coen lacht. "Mijn overstap naar Liedekerke heeft grotendeels met Steven Bellemans te maken. Hij is altijd in mij blijven geloven. Bovendien kan ik er de grens van eerste provinciale aftasten. Wat omkadering betreft, kan ik evenmin beter zitten. Zelfs Diegem kon op dat vlak niet concurreren. Ik heb altijd aan een terugkeer gedacht. Alleen kon ik niet vermoeden dat die zo snel zou komen. De bruggen werden nooit opgeblazen."

Glenn De Coen leek nochtans in Pamel te blijven. "Ik had inderdaad mijn woord gegeven bij de Denderzonen, maar daar waren wel voorwaarden aan verbonden. Bij aanvang van het seizoen was gesteld dat Pamel voor de titel zou gaan. Ik weet wel dat je een kampioenschap niet op bestelling cadeau krijgt, maar tegen de acute degradatie vechten is toch helemaal iets anders. Een tweede jaar zoals het voorbije, kan ik me niet permitteren. Als je vijf trainers slijt in acht maanden tijd, kan je moeilijk over een stabiele club spreken. Vooral toen Sébastien Conte opstapte, had ik een slecht gevoel."

Hoewel zijn passage in Pamel sportief niet heeft gebracht wat hij verwacht had, was het voor Glenn De Coen de voorbije maanden niet allemaal kommer en kwel. "In het bestuur van Pamel zitten echt wel enkele mensen die alles voor hun club overhebben. Voor hen ben ik ook bereid om in de resterende vier wedstrijden

alles te geven. Bij mijn huidige club was er ontgoocheling, toen ik het transfervernieuws bekendmaakte. Uiteindelijk maakte ik dit seizoen wel bijna twintig doelpunten. Tegelijk toonde men ook begrip. De mensen zagen ook wel dat ik steeds alles gaf. Er waren nog kapers op de kust. Leeuwkens Teralfene, Ninove en Merchtem contacteerden me, maar het gevoel dat ik bij Liedekerke had, oversteeg alles."