

## Negentig minuten zwak voetbal

**Als journalisten over een heerlijke zonnetje en een mooi terrein schrijven, weet de lezer dat er op het veld geen bal te beleven viel.**

### 1 Liedekerke - Houtem

0-1

Wat Liedekerke en Houtem brachten, deed negentig minuten pijn aan de ogen. De minst slechte ploeg won, maar daarmee is voor Houtem dan ook alles gezegd.

Voor de rust speelde Liedekerke lusteloos, op een tempo dat de doorsneevijftiger nog zou aankunnen. De thuisploeg kreeg letterlijk geen bal tussen de palen. Houtem had nog de verdienste dat ze degelijk georganiseerd voetbalden. Clemens mocht diep in de eerste helft een mistasten bij Liedekerke afstraffen. Hij zette zich goed door en werkte beheerst af. Nadien trok de ploeg zich massaal terug en loerde men op de counter die er niet kwam.

Na de rust was het Liedekerkse spel nauwelijks beter, al was er wel meer inzet. Kansen bleven uit. Moesten de fans dan de slechte passen tellen? Wie na één minuut al aan vijf zat, stopte verder met rekenen. Het

slotoffensief van de thuisploeg bestond uit één goede kopbal van Desaegher. Aan de overzijde schoot Lardaux nog voorlangs. Doelpunt: 35' Clemens (0-1). (EVL)

